



## Hvad gør vi med vores børn?

- med hjertet som gidsel.

I dette foredrag bruger jeg følgende ingredienser:

- Tyve års erfaring som pædagog og leder.
- Mine oplevelser og erfaring som forælder.
- Min loyalitet over for det lille barn.
- Visdom fra jordens oprindelige folk.

Med dem vil jeg lave en stærk, bitter, sød, salt og fyldig gryderet, der handler om det dyrebareste vi har – vores børn – morgendagens ledere. Du vil undervejs blive inviteret til at krydre retten, sammen med mig. Min intention er, at du går hjem med en oplevelse, som giver eftertanke, indsigt og inspiration.

Der er mange spørgsmål som kan stilles omkring det vi præsenterer vores børn for. Hvad er det vi voksne har så travlt med og hvordan påvirker det børnene? Giver det mening?

Det er vigtigt hele tiden at stille spørgsmål, for at tilstræbe finpudsning af den retning og det formål vi går efter – det skylder vi vores børn, vores børnebørn og de næste generationer.

Jeg vil komme ind fra forskellige vinkler og virkeligheder funderet i indiansk visdom omkring, hvordan vi dannes som hele og balancerede mennesker og hvad der skal til i forholdet mellem det unikke individ og fællesskabet.

Jeg vil give mit syn på, hvad vi kan bruge den gamle visdom til i vores moderne samfund – den er her allerede og der er meget mere at hente.

*Hvis nu vi forestiller os, at børnene så det hele oppefra og kunne udtrykke sig som voksne omkring det de så, hvad ville de så sige? Hvad ville de fortælle om os, når de selv blev gamle? Spørgsmålene hober sig op og de endegyldige svar er svære at finde – eller er de?*



### **Mogens Juul:**

Certificeret Council Guide i indiansk visdom.  
Intuitiv coach. Efteruddannet i personlig ledelse på gestaltterapeutisk grundlag.  
Tyve års erfaring som pædagog og leder.  
Forfatter og foredragsholder.